

WELTERUSTENKUS

Het lied van de maan en de hyacinth

Originele titel: Pizmon Layakinton

Layla Layla mistakelet halevana
Ba prachim asher hentsu ba ginah,
Veomeret Halevana La'ananim
Tnu tipa veod tiponet laganim

Sheyifrach hayakinton beganenu hakaton
Kach omeret halevana la'ananim

Layla ga maar lekker liggen, lieve kind
Maantje gluurt de tuin in, ziet de hyacint
Zij heeft door de zon een beetje dorst gekregen
Maantje vraagt de wolken geef haar toch wat regen.

Door de regen gaat alles groeien.
En de hyacint weer bloeien.
Papa mist zijn tuintje in Jeruzalem
Voor het slapen gaan zing ik dit lied voor hem.

Pizmon La Yakinton

Lyrics: Leah Goldberg

Composer: Rivkah Gvily

Arrangement: Myrthe van de Weetering

Nederlandse tekst: Fan Verhallen

zang: Fan Verhallen

viool: Myrthe van de Weetering

gitaar: Bas Phaff

bas: Thomas Pol